

## Een plek geven aan Verlies ... Boomgaard te Rheden ...

Op enkele afdelingen/huizen in Attent heeft Corona fors van zich laten horen. Attent zat vorig jaar gelijk in de frontlinie. De cliënten en medewerkers van Tertzio kregen als eerste fors wat te verduren. We wisten nog helemaal niets toen van het Covid19-virus. Wat een onzekerheid en stress leverde dat voor iedereen op. Een vreemde ziekte waar veel cliënten aan bezweken. Naast onzekerheid en stress kwam dus ook al snel verdriet door het verliezen van levens ... De confrontatie hiermee was zwaar. De leidinggevenden en de organisatie deden wat ze maar konden om te steunen en te helpen.

Nu, één jaar verder, weten we veel meer van het virus. We zijn zelfs vaccins aan het toedienen. Er zijn inmiddels grote stappen gemaakt en we kunnen ervan overtuigd zijn dat we dit virus, deze pandemie met zijn lockdowns, mondmaskers, handen wassen en 1,5 meter er onder gaan krijgen. Er komt misschien een ander 'normaal', maar het wordt uiteindelijk gewoon weer 'normaal'.

Hoe wrang is het dan niet dat de Boomgaard in de staart van de vaccinatie van de cliënten alsnog een behoorlijke virusuitbraak te verduren kreeg. En ondanks dat het voltallige team dat met passie, vertrouwen en kunde is ingegaan, is het ook de Boomgaard niet bespaard gebleven dat een groot deel van de cliënten besmet raakte (ja, de Britse variant) en in maar een paar weken tijd, van teveel mensen afscheid moest worden genomen. Verlies.

Afgelopen vrijdagmiddag, 9 april, mocht ik getuige zijn van hoe men op de Boomgaard een plek wenst te geven aan dit verlies, deze spanning en deze nare weken. Er werd een boom geplaatst, een dakplataan. Een boom met horizontale takken. Waar je onder kan zitten voor beschutting ( ... ).



*(met toestemming van de personen op de foto)*

Het bijzondere was dat aan de takken van deze boom een aandenken gehangen kon worden, waar je iets op kon schrijven of gewoon een gedachte aan kan verbinden ... ter nagedachtenis aan die mensen die op de Boomgaard zijn heengegaan door corona. Ines

(geestelijk verzorger) sprak over hoe dit ritueel ieder kan helpen om tot verwerking te komen.

Die boom zal er nog jaren staan. Met binnenkort ook een gedenkplaatje erbij waarop zal staan wat de Boomgaard meegemaakt heeft tijdens de "Corona-pandemie 2020/21". Zodat we blijven herinneren, ook al gaat het leven verder.



*Dingen die in de boom kunnen -- iets lekkers bij het samenzijn --- Angeliqve bij de boom*

Met een hartelijke groet,  
Wil Zajdenband